

Oude Kerk



Protestantse Gemeente Scheveningen



Liturgie 26 januari 2025

Dienst van Woord en Sacrament

Voorganger: Ds. Barend H. Weegink

Ouderling: Aafje Pronk-Boers

Organist: Bert den Hertog

Orgelspel: Mein junges Leben hat ein End, J.Pz. Sweelinck

Bewerking over LvdK lied 47, Jezus die over water liep

Welkom en mededelingen, door de ouderling van dienst

Introïtusang: Gezang 47

1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
"k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen',
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven

Stil gebed, 'Onze hulp', christelijke groet.

Openingswoord: *Psalm 107:8-9*

'Dat zij de Here loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen aan de mensenkinderen, omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede vervuld'.

We zingen: Psalm 136

1 Looft de Heer, want Hij is goed,
looft Hem met een blij gemoed,
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

23 Die in onze lage stand
ons genadig bood de hand,
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid!

25 Looft Hem, looft Hem, al wat leeft,
die al 't vlees zijn voedsel geeft,
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

Gebod van God en Gebed om de Heilige Geest

We zingen: Gezang 47

3 Christus die door de wereld gaat
verheft Zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met Zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.

Bijbellezing: *Mattheüs 9: 9-13:* (De roeping van Mattheüs, HSV-2010)

9 En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.

10 En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan.

11 En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars?

12 Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.

13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Moment met de kinderen met het lied: Ik volg de Heer

Collectelied: Psalm 145

3 Zij zullen uit de volheid van 't gemoed,
gedachtig aan de milde overvloed
van Uwe gunst, die roemen bij elkeen,
en juichen van al Uw gerechtigheên.
De Heer is goed en vriend'lijk en weldadig,
barmhartig, mild, lankmoedig en genadig!
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken,
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken.

5 Uw heerschappij verduurt zelfs d' eeuwigheid;
Uw koninkrijk is eind'loos uitgebreid.
Gij ondersteunt hem, die voor 't onheil zwicht:
wie nederstort, wordt door U opgericht.
't Ziet al op U, 't blijft alles op U wachten.
Gij sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten.
G' ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig,
opdat Uw gunst al wat er leeft verzadig'.

Verkondiging over *Mattheüs 9:11b*

‘Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars?’

Thema: Aan tafel.

We zingen: Gezang 229

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer.
In Uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer.
Uw Geest zij in mij uitgestort;
de rank, die U ontvalt, verdort.

3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf d' Uw' altijd, blijf Gij de mijn!
Uw liefde moet alom mij leiden,
Uw leven moet mijn leven zijn,
Uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht, en kracht naar kruis.

Betekenis van en toeleiding tot het Heilig Avondmaal

Geloofsbelijdenis

*Ik geloof in God de Vader,
de almachtige Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft,
onder Pontius Pilatus is gekruisigd,
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende aan de rechterhand van God de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de wederopstanding van het lichaam,
en een eeuwig leven.
Amen*

We zingen: Lied 281

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Pastorale mededelingen en Dienst van de gebeden

Toebereiding van de tafel, terwijl we zingen: Gezang 98

2 Sion hoort de wachter zingen,
zij voelt zich 't hart van vreugde springen,
z' ontwaakt met spoed, staat haastig op.
Uit de hemel daalt Hij neder,
in waarheid sterk, in liefde teder:
haar licht verschijnt, haar ster gaat op.
Kom Heiland, 's aardrijks kroon,
Heer Jezus, 's Vaders Zoon!
Zingt hosanna,
komt altemaal
ter bruiloftsmaal,
waar Hij ons roept aan 't Avondmaal!

Nodiging tot de heilige dis en uitdeling van brood en wijn

We lezen: *Psalm 23*

Een psalm van David. De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

We zingen: Psalm 116

7 Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân,
die trouwe Heer voor Zijn genâ vergelden?
'k Zal bij de kelk des heils Zijn naam vermelden
en roepen Hem met blijd' erkent'nis aan.

10 Ik zal Uw naam met dankerkentenis
verheffen, U al mijn geloften brengen.
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Zegenbede over de ontvangen bediening

Danklezing: uit *Psalm 103: 1-5a,22*

Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede. Looft de Here, al Zijn werken, aan alle plaatsen van Zijn heerschappij. Loof de Here, mijn ziel.

Dankgebed

We zingen tot slot: Lied 488

1 Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want, Heer, ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van Uw liefde.

refrein:

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

2 Heer, kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen, diep in mij.
En, Heer, leer mij Uw wil zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

refrein... met herhaling van de slotregels:
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

Heenzending en zegen

Bij de uitgang wordt in een extra inzameling graag de gave voor de (diaconale) avondmaalstafel collecte ten behoeve van ouderzorg ontvangen.

Orgelspel: A Ground in Gamut, H. Purcell

Voor allen: een gezegende zondag en week gewenst.